

Hoe zoet is het te sterven, wanneer men eene vurige godsvrucht heeft gehad voor het Hart van Hem die ons moet oordeelen.

B. MARG. MAR.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

Edmond François VERMEULEN

NOTARIS TE MOERBEKE (WAAS)

*geboren te Lokeren den 24 Januari 1857 en zeer godvruchtig overleden te Moerbeke den 10 Juli 1918, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

PROVINCIAAL RAADSLID,

Voorzitter van het Kantonnaal Kieskomiteit en der Katholieke Fanfarenmaatschappij « *Willen is kunnen* »

Schrijver-Schatbewaarder der Kerkfabriek,  
van Polder en wateringen,

Eere-Voorzitter van verschillende Katholieke Genootschappen en Mutualiteiten.

Hij was een man van geloof en beminde God en zijne H. Kerk: vriendelijk en gediensdig voor iedereen werd hij van eenieder geacht en bemind.

Goede echtgenoot en teedere vader, handelde hij in alles met voorzichtigheid; hij leerde de zijnen den Heer vreezen, het kwaad vluchten en de wet des Heeren beminnen en onderhouden.

B. PET. CANIS.

Rechtschaper burger en vrome christen, wijdde hij zich uit ganscher harte toe aan de goede zaak; hij beoogde niets anders dan de glorie van God en het welzijn zijner medemenschen.

Heer, gij weet hoe billijk onze droefheid is; hij was onze leidsman en onze steun; wij zijn bedroefd, niet omdat zijn lot beweenslijk is, maar omdat hij aan onze genegenheid is ontnomen.

S. BERN.

Dierbare echtgenote, betrouw op God die de zijnen nooit verlaat; eens zien wij elkander weder. En gij, mijne kinderen, eert uwe moeder al de dagen van haar leven, vergeet de heilzame lessen niet die ik u heb voorgehouden en bidt voor mij.

Heilig Hart van Jesus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)