

Weent niet gelijk dezen die geene hoop hebben, want gelukkig zijn de dooden die in den Heer gestorven zijn. Ther. 4 sp, 16

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

**PIETER, FRANCIES, JOSEPH VERNIERS**

weduwnaar in het 1e huwelijk van

**Dame Aline HOORENS**

echtgenoot in het 2e huwelijk van

**Dame Victorine KILLEMOES**

geboren te Erwetegem den 10 December 1879 en godvruchtig overleden te Aalst den 19 April 1939. Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden. Lid van de godvruchtige genootschappen der Parochie

\*\*\*\*\*

Wat is toch het leven van de mensch ? 't Is een zwoegen, strijden en lijden van aan de wieg tot aan het graf ; 't is eene afwisseling van vele ellenden met weinig geneugten ; eene aaneenschakeling van vele bekommernissen met weinig vertroosting.

Zalig echter is de vrome christen die zijn vreugde zocht in 't waar geluk der deugd en zijn lijden heiligt door de onderwerping aan 's Heeren aanbiddelijken wil : hij toch vindt zijn troost in de vaste en zoete hoop dat na het afsterven al zijne zuchten in juichtreten van eeuwige vreugde zullen veranderen.

De dood die hij allengskens zag aankomen, verschrikte hem niet, maar versterkt door een kinderlijk betrouwen op Maria aanvaardde hij die met volkomene onderwerping aan den wil Gods.

Mijne duurzame Kinderen en familieleden, wij gaan zonder stilstand, naar den kant waar onze overledene vrienden zijn en wij zullen er welhaast aankomen. Laat ons op de reis van 't leven wel denken, dat wij hier niet altijd zullen blijven, en dat wij, met wel te leven, ons eene plaats moeten bereiden, welke wij nooit zullen moeten verlaten. Bidt voor mij ik vergeet u niet bij den troon van God.

Zoet Hart van Jezus wees mijn liefde. 300 d. afl.

.....  
Druk. Eug. Colaes-Watthé, St. Lievens Essche.