

« Geesels, o mijn Jesus, nog geesels!
(woorden van de lijdende en stervende zuster)

BID VOOR † DE ZIEL VAN

Zuster PHILOMENA

(in de wereld Juffer MARIA-ANNA VERPAELST)

geboren te Meerbeke den 24 October 1839

getreden in 't klooster der Zwarte Zusters
te Audenaerde den 7 Januari 1863

geprofest den 30 October 1865

godvruchtig in den Heer ontslapen op Allerheiligen
1923, in het gesticht der H. Familie te Audenaerde.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

O heilig kloosterleven, dat den mensch de engelen doet evenaren, hem met God verzoent, hem de duivelen schrikkelijk en den geloovigen aangenaam en aanbevelenswaardig maakt. NAV. CHRIST. III.

De vrijwillige aarmoede bekleedt de ziel met deugden. De zuiverheid maakt ons de engelen gelijk. De H. gehoorzaamheid is de bruid van God, de volmaakte ladder waarlangs men naar den hemel klimt.

H. VADER AUGUSTINUS.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam, maar ik heb ze met vreugd des herten verdragen uit liefde tot U!

II MACH. VI. 30.

O heilige Moeder Gods, die mijne pijnen kont verzachten, mijne banden losmaken, verhoor mijne gebeden en heb medelijden met mijne verzuchtingen!

O onbevleete Moeder, wier beelden mijne handen zoo dikwijls versierd hebben op aarde, geef dat ik ook door Uwe Moederhand met glorie gekroond worde in den Hemel!

Welbemінде Moeder en Medezusters, met wie ik zoo lang de kloostergeneugten gedeeld heb, hebt dank voor uwe goedheid. Bij God spreek ik ten beste, op dat Hij u ruimschoots vergelde hetgeen gij voor uw arme medezuster gedaan hebt.

Tot wederziens in den Hemel!

R.

I.

P.

UDENAARDE - dr. Vandenabeele - Vandecauter.