

Teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen weent niet hopeloos om mijn afsterven, mijn loopbaan is hier ten einde. Weest bedankt voor uw genegenheid en de goede zorgen waarmede gij mij in mijn laatste ziekte hebt bijgestaan. Blijft elkander rechtzinnig beminnen en vergeet mij niet in uwe gebeden.

O Heer, bron van eeuwige goedheid en barmhartigheid, open aan uw trouwe dienaars de deur des levens en dat zij ons bescherm en beware tot wij vereenigd zijn in het Rijk des Hemels.

R. I. P.