

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN



BID VOOR DE ZIELERUST
VAN

KAMIEL VERPOEST

Echtgenoot van

BLONDINA DE PESSEMIER

geboren te Oprakel, den
28 Mei 1877, en schielijk overleden te Nederbrakel
den 22 December 1915.

Gelukkig is de mensch die altijd het uur zijner dood
voor oogen heeft, want zoo houdt hij zich bereid om
elk oogenblik zalig te sterven. H. Fr. v Sales.

Ik had slechts gevraagd om nog te leven in 't mid-
den der mijnen en Gij hebt mij dagen verleend die in
alle eeuwen der eeuwen zullen duren. Ps. 20-5.

Hij was een oprecht, goedaardig en ootmoedig
man, onberispelijk in zijne zeden, en voorzichtig in
zijn spreken. Van zijne jonge jaren af heeft hij zich in
alle deugden geoeffend. Mach. II.

Bemide Echtgenoot, lieve Kinderen en bloedver-
wanten, vaartwel! Weent niet gelijk zij die geene
hoop hebben: want wij zullen welhaast elkanderen
wederzien in den Hemel.

Mijn Jesus, barmhartigheid! (100 d. afl.)

Heilige Maria, Verlosseres, bid voor ons en voor
de zielen van het Vagevuur. 100 dag afl.

R. I. P.

Nederbrakel, JOS. RADYS-GALLE, Drukker