

Heer wij leggen alle beproeving neder aan den voet
van uw heilig kruis,

† Ter Zaliger Gedachtenis
van Heer

VERRUE HENRI,

GEMEENTERAADSLID.

Echtgenoot van Mevrouw

HENNEKENS ZULMA.

geboren te St. Denijs, den 14 Juli 1881

en er godvruchtig overleden, den 7 October 1934,
voorzien der genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

O bittere dood, hoe scheidt gij ons van eer!

Noch mijn vurige wensch om langer te leven, noch de
kunst der geneesheeren, noch de liefdevolle zorgen van
allen die mij omringden, konden mij ontrukken aan
de dood.

Mijn kwaal is zonder hulp gebleven! Ik heb nit
gansch mijn hert den Heer gezocht en zijne barmertig-
heid heeft zich laten gevoelen. Ik heb gezegd: Gij zijt
mijn God, mijn lot is in uwe handen.

Toen de dood hem nabij stond, dan sprak hij ver-
licht door Gods genade: "Alles gelijk Onze lieve
Heer het wil: en vooraleer te sterven vraag ik aan al-
len zonder eenig onderscheid of uitzondering vergif-
fenis uit den grond des herten"

Kalm en onderworpen bereide hij zich tot de komst
van zijnen Heer en God.

Hij stierf eene stichtende dood, gansch overgeven
aan den aanbiddelijken wil van God, vol betrouwen
op zijne oneindige goedheid en barmhertigheid en op
de bescherming van zijne goede Moeder Maria.

Lieve Vrouw, Liefste Kinderen, die ik zoo haastig
heb moeten verlaten, vaarwel en dank voor uwe lief-
de en uwe komervolle zorgen. Laat ons kristelijk blij-
ven in de beproeving en buigen we ons hoofd onder
Gods almachtige hand; blijft vereenigd onder elkan-
der, dient God getrouw en leeft zoo dat gij den dood
niet moet vreezen op welken tijd hij ook komen moge;
zijt standvastig in uw geloof. Gij mijn kinderen blijft
altijd moeders troost en steun. Vergeet mij niet in
uwe gebeden.

Heilig Hart van JESUS, ik heb betrouwen op U (300 d. afl)

et Hart van MARIA, wees mijne zaligheid (300 d. afl).