

O dood! o groot geheim der dood! Hoe wel leert  
gij wat wij zijn op de wereld.

† BIDT VOOR DE ZIEL

van Vrouw

**Elvire Helene VERSCHIEDEN**

echtgenoot van

**Heer Hector DECLERCQ,**

geboren te Heestert den 26 Maart 1879 en haastig  
overleden te Sint-Denijs den 12 September 1937 be-  
diend met het H. Oliesel.

*Zij was lid van het broederschap van het H. Hert en  
het H. Sakrament,*

Een groote troost en een groote zekerheid is het te  
sterven na een goed en waarlijk kristelijk leven, want  
wie goed geleefd heeft kan niet slecht sterven!

Zij was eene voorbeeldige kristelijke vrouw, de troost  
en sterkte van haren echtgenoot en de vreugde van  
hare kinders.

God gaf, God nam; Gods Name zij gebenedijd!

Laten wij dan ook niet weenen als diegenen die gee-  
ne hoop hebben, maar voelen wij ons gesterkt om te  
leven onder de geleide van ons geloof, gestaald door  
onze hoop en in eene liefde die volledig onderwor-  
pen is aan den goddelijken wil.

Vaarwel duurzame echtgenoot, zwaar is de beproeving  
die u voorkomt en onbegrijpelijk is Gods raadsbesluit.  
Doch zie op naar het kruis, en uw lijden zal zachter  
worden en moed en sterkte zal in uw hart komen. Bid  
God voor mij,

Vaartwel duurzame kinders, dank om uwe verkleefde  
zorgen, bemint vader en weest hem tot troost. Gij  
weet hoe ik steeds om uw aller welzijn bekommerd  
was, weest mijne voorbeelden en raadgevingen in-  
dachtig, en gedenkt u mijner dagelijks in uwe gebeden.  
Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j.en7 quad.aff.

Geir. R. Froedure