

Gelukkig de Ouders die verzekerd zijn eenen engel in den hemel te hebben.



ZALIGE GEDACHTENIS

van

**MARIE-ZENOBIE
VERSCHELDEN**

Dochtertje van

CYRIEL en LOUISE PERSOONS

geboren te Nederbrakel,
den 26 Juni 1928 en er aan de liefde harer
Ouders ontruikt den 11 April 1931.



Een Engel des Heeren van glans en omstraalt
Kwam vlug van den Hemel op d' aarde gedaald
Kom mede naar boven mijn Kindje sprak Hij
Gij zijt voor den Hemel geschapen lijk wij

En 't engelken vloog met het engelken meê
Naar de eeuwige woning van vreugde en van vree
En vroolijk nu zingt het vol glans en vol gloor
Zijn jubelend lied met 't engelenkoor.

En weent nu niet langer o Ouders om 't Kind
Dat gij hier beneden zoo zeer hebt bemind
't Is God die 't U gaf... en God nam het weêr
Gezegend moet steeds zijn den wil van den Heer

Nederbrakel Drukk. Wed. O. Surdiacourt