

De ouderdom bereikt op den weg der rechtvaardigheid is eene kroon van waardigheid.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

PETRUS VERSCHELDEN

Echtgenoot van Mevrouw

Francisca Van Haesevelde

geboren te Schoorisse,
den 18 Januari 1843, en godvruchtig overleden te
Nederbrakel, den 27 October 1921,

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch die gedurende zijn leven tracht te zijn, zooals hij in het uur zijner dood verlangt te wezen.

Onze roem is deze : de getuigenis van ons geweten dat wij in de wereld in eenvoudigheid en gerechtigheid Gods gewandeld hebben. Cor. I 17

Hij vreesde den Heer en diende Hem getrouwelijk; hij vluchtte het gezelschap der boozen ; zijne rechtschapenheid maakte hem vele vrienden.

Bemide echtgenoot stort geene onnuttige tranen, ik sterf in den Heer, ik verlaat deze aarde om het hemelsch vaderland binnen te treden, daar zal ik U beminnen gelijk ik U op aarde bemind heb, weest Gij mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jesus, barmhartigheid ! 100 dag. afl.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust. 7 j. 7

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Rads & V.D.Candelaere.