

Geloofd zij Jezus-Christus.

*

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

VICTORINE VERSCHULDEN

weduwe van Mijnheer **Richard VANDEPUTTE**

geboren te Ronse, den 11 Januari 1869,

en er godvruchtig overleden, den 29 December 1948,
voorzien van de HH. Sacramenten.

Zoals zij geleefd heeft, zo is zij ook naar den Heer teruggegaan : kalm en gelaten, geheel aan Hem overgegeven is zij zacht van ons gescheiden om beloofd te worden voer al het goede dat zij gedurende haar leven hier op aarde gedaan heeft.

In al haar eenvoud was zij een voortreffelijke vrouw en een deugdzame moeder. Wat een zorg heeft zij gedragen en wat een werk heeft zij verricht voor haar huisgezin. Zij kende maar een verlangen, haar kinderen gelukkig te zien.

Laat ons niet bedroefd zijn zoals zij, die geheel gehecht aan deze wereld en haar ellende, er niet aan denken dat we eens zullen heengaan naar de eeuwigheid. Daar zullen we na een deugdzaam leven weer met onze duurbaaren verenigd worden om er nooit meer van elkaar gescheiden te worden.

(H. Fr. v. Sales)

Bemide kinderen, ik was gaarne nog bij u gebleven maar ik gehoorzaam graag en gewillig aan Gods stem die mij roept. Ik dank u allen want tot het einde van mijn leven hebt gij mijn dagen aangenaam gemaakt. Van uit den hemel zal ik voor u zorgen en u ondersteunen in den strijd die dit leven is. Blijven we bidden voor elkaar. Duurbare Familieleden blijft ook gij mij gedenken in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Familien **VERSCHELDEN, VANDECATSYE**

VANDEPUTTE en **HANTSON**.

Bedanken voor de blijken van genegenheid hun betoond.

C. Battaille, Ronse.