

Dat het Eeuwig Licht haar verschijne.



BID GOD VOOR DE ZIELERUST VAN  
MEVROUW

## Rosalie VERSCHUEREN

Weduwe van Mijnheer

Désiré VERBEKEN

geboren te Vlierzele, 19 april 1883 en godvruchtig overleden te Heldergem, 21 april 1959, versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Wat een zoete vertroosting in het uur der dood te mogen denken, dat men behoorlijk al zijn plichten vervuld heeft, en dus sterft, bijgestaan door alle godsdiensttroost, omringd door liefderijke zorgen van Kloosterzusters, die bij dag en bij nacht waakten.

God laat de rechtvaardige veel lijden, omdat dit ook zijn betekenis en waarde heeft en zelfs voordeel aanbrengt. Door het lijden wordt hem herinnerd dat zijn bestemming hoger ligt dan in tijdelijke aangelegenheden; door het lijden vrijwillig aanvaard of minstens verduuldig gedragen, boet hij straffen der zonden uit en vergadert onschatbare verdiensten voor de hemel.

Beminde familieleden, dankt God omdat Hij mij verlost heeft van de ellenden van dit aardse leven om mij toe te laten in Zijn Eeuwig Rijk.

Mijn beste dank aan allen die mij getroost en geholpen hebben, gij vooral Eerw. Zusters, om uw goedheid en zorgzaamheid mij betoond. Wilt in uw gebeden mijn ziel indachtig zijn.

Mijn Jezus barmhartigheid.

.....  
V. De Backer - Fotograaf, Heldergem.