

De Dood is de verlossing van vele ellenden hier op aarde en een schat voor deze die wel geleefd hebben.

beogr. 16/1/74 †
BID VOOR DE ZIEL VAN

MARIE SIDONIE VERSELE

Weduwe van Camiel Desmyttere

geboren te Grammene de 29 April 1875 en zachtjes in de Heer ontslapen te Eeklo de 13 Juli 1955, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Na mijn lang, kommelvol, beproefd en arbeidzaam leven, wat had ik op aarde nog te verlangen buiten U, o mijn God! Mijn krachten door ouderdom en langdurige ziekte zijn uitgeput... Mijn dagen zijn vervlogen... Mijn leven dat ik uit Uw gezegende handen ontving, wil naar U terug .. O mijn God van mijn hart, nu zijt Gij mijn erfdeel en mijn vreugde voor alle eeuwigheid.

Geheel het leven van deze diep christelijke vrouw was in vreugde als in leed even voorbeeldig. Ze was eenvoudig, goed en rechtzinnig van hart, zachtmoedig in haar omgang. Ze minachtte niemand en benadeelde niemand. Zo was haar zachte dood de weerglans van dit stille vrome leven, een einde komen stellen aan de kruisen en beproevingen welke de Heer haar de laatste jaren had overgezonden. Heer, geef haar de eeuwige rust, dat het eeuwige licht haar verschijne; en dat ze in vrede ruste!

Duurbare Broers, Familieleden en Vrienden, ik verlaat U en keer volgaarne tot mijn Schepper terug. Ik dank U voor uw genegenheid en zorgen tijdens mijn ziekte. Ik vraag U vergiffenis zo ik U last en leed mocht aangedaan hebben. O. L. Heer vergelde en belone U wat ge voor mij gedaan hebt. Vaartwel! veel geluk en zegen door een kristelijke levenswandel en vergeet mij niet in uw gebeden. Tot weerziens in de schone Hemel!

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw. (3 j. afl.)

Drukk. O. Arnaut-Goemaere, Knesselare.