

Aanroept dikwijls Maria en gij zult zonder vrees
zijn in de uur der dood. Bernard.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MARIA-JOSEPHINA VERSIEREN

ECHTGENOOTE VAN
DÉSIRÉ MARTENS

geboren te Audenaerde den 23 Februari 1870 en er
godvruchtig overleden, den 19 Augustus 1913,
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

—
Ik heb ellendige dagen en voor mij droevige nachten
opgeteld. Doch, wanneer ik in lijden was, riep ik tot
den Heer en Hij heeft mij verhoord.

Job, VII. 3—Psalm CXIV.

Zalig is degene die de beproeving onderstaat; want
daar hij een beproefde is geworden, zal hij de kroon
des levens ontvangen die God beloofd heeft aan dezen
die hem liefhebben.

Jacob, I. 12.

De Dood van den rechtveerdige is het einde van den
nacht en het begin van den dag, het einde der ellende
en de ingang der zaligheid.

H. Anton. van Pad. Serm.

Bemide Echtgenoot ik bid u, vergeet mij niet in
uwe gebeden. En gij, mijne geliefde Kinderen, eert
uwen Vader al de dagen zijns levens en vergeet de
zuchten en lessen uwer Moeder niet, volbrengt al wat
den Heer beveelt; blijft zijne wegen bewandelen,
want het leven is te vinden in het pad der deugd en
de God des vredes zal met u zijn.

H. Theod.

Mijn Jesus barmhertigheid! (100 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht!

(300 dag. afl.)