

Het lijden van den tegenwoordigen tijd is van geen waarde, bij de toekomstende heerlijkheid, die in ons geopenbaard zal worden. Rom. VIII, 18.



ZALIGE GEDACHTENIS

van

Zuster **MARIE - SYLVIA**

(*Marie VERSLUYS*)

Geboren te Somergem, den 5 Maart . . .	1869
In het klooster getreden van het H. Hart van Maria, te Nederbrakel, den 12 Nov.	1894
Gekleed den 21 Februari	1895
Geprofest den 2 Januari	1896
Godvruchtig overleden in het klooster te Nederbrakel, den 18 Juli	1928



Is het geen heilige staat, deze waarin de mensch zuiverder leeft, zeldzamer valt, spoediger opstaat, meer gratiën ontvangt, geruster leeft, spoediger gezuiverd en milder beloond wordt? H. Bern.

De zuster die wij betreuren muntte uit door een diepen geest van godsvrucht en een onuitputbaren werklust.

In een langdurige beproeving wou de Goddelijke Voorzienigheid haar ziel meer en meer louteren, zoo dat wij de zoete hoop mogen koesteren dat haar hert in het Oneindig Goede zijn volle verzadiging thans vindt.

Mijn Jezus Bermhertigheid. 300 d. afl.
Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. aflat.

R. I. P.

Druk. Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.