

Die altijd bereid is om te sterven, sterft geen onverzienne dood.



BID VOOR DE ZIEL

van

**ADRIENNE-EMILIE-EULALIE  
VERSTICHEL**

dochter van

**Hilaire en Maria-Elodie VAN HEUVERZWIJN**

*geboren te Bevere-Aud. den 17 October 1901 en bij ongeluk  
aldaar overleden den 10 Februari 1930.*

---

O dood, O wreede dood, hoewel leert gij ons wat wij hier op aarde zijn! Gisteren was ik nog in volle gezondheid, en vandaag ben ik reeds in de eeuwigheid.

God gaf, en God nam: gelijk het den Heer behaagd heett, zoo is het geschied.

Ons geluk is verdwenen, mijn God! Gij slaat ons in datgene, wat ons hier het kostbaarste was op aarde: onze geliefde dochter en zuster. Wij onderwerpen ons nochtans aan uwe ondoorgrondbare raadsbesluiten; maar geef ons Heer de christene gelatenheid en de sterfte om onder deze beproeving niet te bezwijken.

Teergeliefde Ouders, Broeders en Zuster, stelt uw betrouwen op God, bij Hem alleen is troost te vinden, mijn leven is niet uitgedoofd: ik heb alleenlijk dit vergankelijk leven, met een ander dat eeuwig is, verwisseld. Vaarwel, tot wederziens in den Hemel.

*Maria in droefheid, Moeder van alle christenen, bid voor ons.* 300 d. afl.

**R. I. P.**

---

Druk. A. Van Neste-Stevens, Bevere.