

† ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

## ARMAND IVO VERSTICHEL

echtgenoot van Mevr. Madeleine THEUNISSEN,

geboren te Bevere-Oud. den 23 Augustus 1894 en aldaar

godvruchtig overleden den 10 November 1940,

*gesterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.*

Oud-Onderofficier, vereerd met al de Eere teekens van den oorlog 1914-18, en Sekretaris-Ontvanger van den Openbaren Onderstand.

Wie zijn kruis niet opneemt en Mij niet volgt, is Miijner niet waardig. *Matth. X, 38.*

Langs een bitteren lijdensweg is de dierbare afgestorvene het leven doorgestaan. Na heldhaftig zijn jeugdig leven 4 j. lang in dienst te hebben gesteld van zijn Volk en zijn Land, heeft hij met taaien wil de naweeën gedragen van dat vreese-lijk oorlogsleven. En alhoewel hij met zijn sterk gestel en omringd van de beste zorgen, verhoopte die verzwakking eens te zullen bovenkomen om zich volledig te kunnen geven voor het welzijn van zijn dierbaar huisgezin, toch heeft de Almachtige er anders over beschikt. Gods raadsbesluit had hij met zijn helderen geest sinds lang ingezien; ook als een onderdanig kind van de Kerk, had hij in stilte, alhoewel met een benepen hart om wille van de trouwe liefde voor de zijnen, sinds enkelen tijd zijn «*Fiat*» gesproken: «Vader, als 't U belieft, neem dezen beker van mij weg, nochtans niet mijn wil, maar de Uwe geschiede.»

*Bemide echtgenoot, lieve moeder, schoonvader, broeders, zusters en bloedverwanten,* die allen mij zoo innig lief hadt en zoo veel hebt geofferd voor mij, verheft uwe bedroefde harten tot den Heer; Hij zal uw troost en uw sterkte zijn. En gij vooral dierbare echtgenoot, die met zooveel geduld en goedheid mij bij dage en bij nachte hebt bijgestaan en met wie ik mij nog lang wilde offeren voor 't geluk onzer geliefde kinderen, draag moedig het kruis dat de Heer u op de schouders drukt en spreek toch dikwijls aan ons Lowietje en Marie-Treesje van vader die zooveel voor hen leed, en die eens bij den Heer, over hen zal blijven waken met teedere zorg. Weest mij allen indachtig in de H. Mis en in uw dagelijksch gebed, met de vaste hoop eens voor eeuwig vereenigd te leven in het Land van ongestoorden vrede en onverdeeld geluk.

*Bemide oud-strijdmakkers en vrienden, vaarwel en tot wederziens bij den Heer.*

*Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust! 7 j. & 7 q. afl.*