

O dood, welke bittere scheiding maakt
gij!

I REG. XV.



BID VOOR DE ZIEL

van Dame

Bertha Verstichelen

Echtgenootte van den Heer

Franz Dunstheimer

*gebore te Gent, den 1 October 1870 en aldaar
Godvruchtig in den Heer ontslapen, den
14 Juli 1902, na ontvangen te hebben al de
Rechten van onze Moeder de H. Kerk.*

Niets is duurzaam hier op aarde, het
geluk dezer wereld verdwijnt op het oog-
blik waarop men denkt hetzelfde te genieten.

Al is 't dat wij Gods geheimen niet kun-
nen doorgronden, nochtans moeten wij ons
aan zijne opperste schikkingen onderwer-
pen, hoe pijnlijk zij ons mochten vallen,
omdat Hij oneindig wijs is en ons bemint.

H. BAS.

Den Heer had haar begaafd met eene
edele ziel. Eenvoudig en rechtschapen, vrij
van alle geveinsdheid en alle onrecht,
vreesde zij God en verwijderde zich van
het kwaad.

SAP.

Dat zij in vrede ruste, dat zij voor
eeuwig het geluk genieten dat God bestemt
aan dezen die Hem beminnen.

Mijn Jezus bermertigheid. (300 dagen afl.)

R. I. P.