

Ave Maria!

†
TÈR ZALIGER GEDACHTENIS

van

CECILE VERSTICHELEN

lief dochterken van

RENÉ en ANNA DE SMET

geboren te Nederbrakel, den 12 September 1914 en
er zeer godvruchtig overleed den 5 Februari 1926.

voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

LID VAN DEN EUCHARISTISCHEN KRUISTOCHT, GROEP A.

« Heer Jezus heeft een hofken
Waar schoone bloemen staan... »
Zoo klinkt het oude lied...
Zou de E. K. dit hofje niet wezen ?

Er bloeien daar immers zoovele wonderre bloemen
onder de koesterende en sterkende Zon der Eucha-
ristie! 't Zijn sneeuwwitte leliën; — helroode
liefderoosjes; — geelgoude zonnebloemen. En of
Heer Jezus de bloemen uit de hofken liefheeft!
Iederen dag daalt Hij in zijn kleinen lusthof neer...
Hij wiedz er; — Hij besproeit de bloemen met water
dat opborrelt ten eeuwigen leven; — Hij geniet er
van haren weldoenden deugdengneur, en... plukt er
soms eenige der schoonste,... die Hij overplant in
't Paradijs waar ze bloeien zullen en geuren, vóór
den troon van de H. Drievuldigheid, in eeuwigheid...

Kruistochters van Nederbrakel, CECILEKEN was
voor U allen een voorbeeld van stichtende gods-
vrucht, blinde gehoorzaamheid en engelachtige
zuiverheid: volgt ze steeds na!

En gij bedroefde Ouders, Broeder, Zusters, Bloed-
verwanten en Meesteressen van dit dierbaar Kind
gedenkt dat er graven zijn waar de Engelen reeds
alleluia-liederen zingen, terwijl wij er nog een kla-
gend « DE PROFONDUS » bij prevelen. De betraande
oogen ten Hemel gericht: CECILEKEN lacht u allen
tegen.

Rust In Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert