

Zalig zijn zij die in de Heer ontslapen.
Apoc. XIV. 13.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

GEORGES VERSTICHELEN

ZOON VAN

Arthur en Marie-Hortense Stevens

geboren te Paricke, den 20 September 1907 en
aldaar overleden den 19 Juni 1929.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Ik was nog in den jeugdigen leeftijd toen de
doodsengel het raadsbesluit van den Eeuwige
kwam aankondigen. Alle hoop van leven zag ik
dus verdwijnen. Rond mij weende al wat mij
beminde.

De jongeling viel.... Gij, zijne vrienden,
Betreur hem niet, den welbeminden.
Met alle lieflijkheen der deugd
Blonk zijne vlekkelooze jeugd.
Zijn schat was Jezus, zijn behoeder,
Maria was zijn liefste Moeder.
Zijn aardsche moeder sprak hem aan,
Toen zij de dood bij hem zag staan:
Georges, zoudt gij nu willen sterven?
Ja, antwoordt hij, om Jezus te erven.
Zij stort een dankb'ren traan op 't lijk;
De ziel was reeds in 't hemelrijk.

Beminde Ouders, Broeders en Zusters dank voor
uwe goede zorgen. Gedenkt mij in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afi.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert