

Zij was uw kind, o Maria, toon dat gij hare moeder
zijt. H. ANT.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

Irma Anna Paulina VERSTICHEL

DOCHTER VAN

Theophiel en Julie Taelman

geboren

te Bevere-bij-Audenaarde den 29 September 1883 en
aldaar overleden den 20 Mei 1912,

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden,

Lid der

Congregatie van Onze Lieve Vrouw.



De eenvoudigheid van haar gedrag, en de zuiverheid van haar hart, hebben haar eene glinsterende kroon verdient onder de uitverkoren des Heeren.

GEL. ANNA VAN JESUS.

Heer, wij beminden haar zoo zeer; wij smeekten U vuriglijk hare dagen te verlengen.... Helaas! waarom hebt Gij ons haar alléén geleend, als de bloem des velds, die 's morgens ontluikt en 's avonds verdwijnt? Gij hebt haar de eeuwige rust gegeven, Uw heilige Naam zij gebenedijd! H. VINC. FERR.

Welbeminde Moeder, lieve Broeders, Zuster en Bloedverwanten, ge zijt bedroefd omdat de scheidingsure gekomen is; doch voor dezen die in Jesus-Christus sterven, is de dood maar een slaap. Bemint God en bemint elkanderen, dan zullen wij ons welhaast voor altijd wederzien in den hemel.

H. H. JOAN. EN ALOYS.

R. I. P

Druk. Wed. G. Wattyn-Rohaert.