

Ik ben de verrijzenis en het leven ; wie in Mij
gelooft, ook al sterft hij, zal leven. Jo XI, 25.



ZALIG AANDENKEN VAN
MEVROUW
Leonie - Alberta VERSTICHEL
ECHTGENOOTE VAN
Mijnheer Joseph DE MOOR

geboren te Bevere-Oud, den 31-10-1887 en aldaar
godvruchtig overleden den 27 Juli 1947, voorzien
van al de troostmiddelen onzer Moeder de H.Kerk

Zij was lid van den H. Hartbond.

—
God heeft het tegenwoordig leven met ellenden
vervuld, om ons de waarden van het toekomende
te doen kennen. Zijn Naam zij gezegend. JOB.

Hetgeen mij troost is, dat God in het opleggen
der beproevingen mij niet heeft gespaard en dat
ik Zijnen heiligen Wil niet heb tegengesproken.

JOB 30.

In de vrees des Heeren opgevoed, heeft de
duurbare overledene als een kristene, waakzame
moeder, het geloof in haar huisgezin in eere ge-
houden. Geen. grooter kroon voor een moeder
dan haar kinderen diep godsdienstig op te voeden.
Haar kinderen waren haar 'n schat en zij beminde
ze met moederlijke teederheid.

Mijn geliefde echtgenoot, heb dank voor uw
genegenheid en toegewijde zorgen; tot weerziens
bij den Heer. Beminde kinderen, eer uw vader al
de dagen van uw leven; geeft door uw kinderlijke
liefde hem ruimschoots die liefde terug, die ik
hem zou willen schenken.

Broeder en zusters, bidt voor mij. Ik dank U
allen voor uw liefde en kommer. Bloedverwanten,
vrienden, tot weerziens in het eeuwig hemels
Vaderland.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300d.)

**Voor uw kristelijke deelneming in onzen rouw,
zijn wij U allen INNIG DANKBAAR.**

Druk L. Moerman-Blockeel Bevere-Oud. Tel. 499