

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledene te bidden opdat ze van hunne zonden ontslagen worden.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

Albert VERSTRAETEN

geboren te Erwetegem de 7 Maart 1910 en
aldaar schielijk overleden de 6 Maart 1951.

Zoon van Petrus en Valerie Van Ruyskensvelde.

Roem niet op de dag van morgen, want gij
weet niet wat de dag van morgen baren zal.
St. 27 v. 1.

Velt geen oordeel vóór den tijd, totdat die
Heer komt, die ook het verborgene der duister-
nis aan het licht zal brengen en de raadslagen
der harten openbaren zal, en alsdan zal aan een
iegeelijk zijn lof geworden van God.

St Cor. IV v. 5.

Beminde ouders, broeders en zusters de alver-
nielende dood komt mij schielijk uit het leven
te roepen, ik ben voor den rechterstoel van God
verschenen. Zoals het met mij gebeurde, zo zal
't ook met u vergaan. Gebruikt uw levensdagen
om uwe eeuwigheid te verzekeren. Want alles
is ijdel op aarde, behalve alleen, God beminnen
en Hem dienen. Dat zijne ziel in vrede ruste !
Amen.

Uitg. Vanderlinden, Koster, Erwetegem.