

A. † M. «Heengegaan spreekt ze nog» Hebr. XI, 4.

Gedenk in uw gebed de ziel van Mevrouw

Eugénie - Marie - Emilie VERSTRAETEN

Echtgenootte van Dokter Romain LERNO,

geb. te Waesmunster den 16 Feb. 1869 en in volle berusting ontslapen te Lokeren den 12 der Rozenkransmaand 1935, gesterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van verschillende christelijke genootschappen.

We bewaren van haar de gedachtenis van :

Een ware christene Vrouw : het geloof grondvestte naar leven : «Geloof vóór alles en boven alles» sprak ze, en : «we zijn christen uit traditie». Haar geloof was meteen beredeneerd en uitte zich in haar verheven levensbeginselen en beoordeelingen. Ze voedde het door gebed en sacramenten. Ze beleefde het in de offerende daad van elken dag met een alles overwinnende liefde. «Ik heb christen geleefd» zei ze vóór de Heilige Teerspijze te ontvangen, «ik wil christen sterven».

Een trouwe echtgenootte en toegewijde moeder : zelden verscheen ze in het openbaar : ze leefde voor man en kinderen, steunde al hun ondernemingen door wijzen raad en klaar doorzicht : in uren van voorspoed was zij de gelukkigste, in beproeving leerde zij offeren en danken. Op haar levenseinde getuigde zij : «Men vreest den dood niet als men het leven aanvaard heeft zonder zwakheid».

Een minnende zuster : haar moederhart was ruim genoeg om een groote plaats open te laten voor broeders en zusters en alle familieleden : aan de velen die zoo graag haar minzamen omgang zochten schonk ze opbeuring met onversaagd levensoptimisme : «Levensvreugde komt uit levenswijsheid» sprak ze, en «de vreugde van het hart is het leven van den mensch, zij is een onuitputbare bron van heiligheid.»

Goede Jezus, weze de dood voor haar wat zij er zelf over dacht : «een belooning».

Duurbare Kinderen, «ik heb U allen even gaarne gezien en wij, Duurbare Echtgenoot, waren de hoogste vrienden, als ik heen zal zijn ben ik niet gansch verdwenen, ik heb het ook ondervonden, zij die ons ontvielen, leven nog met ons ; blijft mekaar liefhebben».

Gij, mijn Zoon, die ik hielp leiden naar het altaar gedenk U mijner.

druk. Jos. Drossens.