

Het is de roem en de plicht der priesters
slachtoffers te zijn, te leven zonder wereld-
sche vreugde, dikwijls wantrouwen te onder-
vinden, onrecht en vervolging te doorstaan...
(uit 't gebed voor de priesters)



BID VOOR DE ZIEL
van den Eerweerden Heer

KAREL VERSTRAETEN

.Onderpastoor te Vinkt

Geboren te Massemen den 14 Juli 1892, ge-
vallen bij de inname van Vinkt door de
Duitsche legers op 27 Mei 1940.

Eenvoudig was zijn priesterleven midden
de eenvoudige menschen, die hij steunde en
leidde; en niemand in het ronde zal ooit
kunnen vertellen hoe hij voor hen leefde !

Eenvoudig groot werd zijn dood, midden
de onschuldige oorlogsslachtoffers die hij bij-
stond; en niemand in het ronde zal ooit
kunnen verkondigen, hoe hij voor hen en
met hen stierf...!

"Uw wegen zijn verborgen, o Heer, en uw
paden door ons niet na te speuren., (Job.)

"Maar dit weten wij met zekerheid: alles
werkt mede ten goede van degenen die U
beminnen.,, (H. Greg.)

Heer uw wil geschiede.