

Ach wat is toch het leven, waarin men vervuld is met  
kwellling en ellende.



† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mevrouw

**LEONIE VERSTRAETEN**

echtgenoot van Mijnheer

**J.-B. SERBRUYN**

geboren te Erwetegem. den 8 Mei 1877 en aldaar god-  
vruchtig overleden den 26 Juni 1937.

voorzien van de laatste H. Sacramenten.



Alles eindigt op aarde ; De genuchten zoowel als de  
beproevingen ; maar de eeuwigheid eindigt niet. Alles wat  
van God komt is ons voordeelig ter zaligheid ; maar de  
kruisen en de smarten met verduldigheid uit 's Heeren  
hand ontvangen, voltrekken spoediger de hemelsche glorie-  
kroon.

H. Alph.

Zij voelde de dood naderen en nogthans zij vreesde haar  
niet omdat zij die aanzag als het einde van haren arbeid als  
een goed dat haar zou verlossen uit dit ellendig leven en  
haar de deur des Hemels openen.

Gelukkig die den Heer vreezen en den weg zijner geboden  
bewandelen.

Duurbare Echtgenoot en lieve Kinderen ik dank u voor  
de zorgen mij zoo liefdevol bewezen, stort op mijn graf  
geen nuttelooze tranen maar bidt voor mij, ik beveel u allen  
aan de goddelijke goedheid en hoop u allen eens hierboven  
weer te zien.

Bloedverwanten en Vrienden vaartwel en bidt voor mij  
nu de Hand des Heeren mij heeft getroffen.

*Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde.* 300 d.

*Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid* 300 d.

Uitg. Florent Rouckhout, Erwetegem