

O H. Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik.

ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

Maria-Elvire VERSTRAETEN

echtgenote van Mijnheer

Florent Goessens

geboren te Erwetegem, den 8 Augustus 1914, en
godvruchtig overleden te Steenhuize-Wijnhuize,
den 6 November 1948, versterkt door de H. H.
Sacramenten den stervenden.

Omdat hij rechtvaardig en deugdzaam was,
werd zij van God en de mensen bemind, en omdat
zij gewillig de beproevingen aannam zal zij de
kroon des levens bekomen.

Jac. I

Heer, veel beproevingen hebt Gij mij overgezonden : ik heb ze gedragen zonder klagen. Zo gaarne ware ik hier bij mijn geliefde echgenoot en kinderen gebleven, doch Gij hebt er anders over beschikt. Laten we nederig het hoog buigen voor Gods ondoorgrondelijke besluiten.

Duurbare Echtgenoot, zwaar valt voor U ons scheiden. Doch stel uw betrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid die U zal leiden, en op O. L. Vrouw die van uit den hemel nu nog meer dan vroeger zal waken over onze enige schat : onze geliefde kinderen.

Bemide kinderen, nog zo jong en reeds zoudt er moeder, vergeet uw moeder niet ! Van uit den hemel, waar ik nu met uw zusje verblijf, zal ik U helpen opdat Ge steeds deugdzaam zoudt blijven en heel uw leven uw kristelijke plichten zoudt blijven vervullen, de enige bron van blijvend geluk op deze wereld.

Geliefde Familie, heb dank voor uwe hulp en offervaardigheid die ik steeds van U mocht ondervinden. Aan U allen die mij om Gods wil enig goed deden, mijn oprechten dank.

H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d. afl.

Uitgever R. De Vos, Ophasselt