

Zij is voorbijgegaan 't goed doende.
(ACT. AP. X, 18).



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN DAME

Marie-Melanie Verstraeten

WEDUWE VAN

Mijnheer CONSTANT DE VOS

*geboren te Gontrode den 1 Mei 1850
en aldaar godvruchtig overleden den 26 Juli 1927,
versterkt door de Hh. Sacramenten.*

De eerste gratie die een mensch ontvangt is een moeder te hebben naar het hart van God.

Zij was eene waarachtige en wijze vrouw, eene oprecht kristene moeder. Plicht en godsvrucht vervulden gansch haar leven. Verkleefde echtgenootte en liefdevolle moeder, altijd goed en minzaam, het geluk verspreidende rond haar; gezegend van God, geloofd en geprezen door hare huisgenooten. — In den huiselijken kring alléén zocht en vond zij haar geluk: met wijs beleid bestuurde zij haar huisgezin. Voor kinders en kleinkinders was zij de beste der moeders, vol bezorgaheid en toewijding aan het behartigen van hun geestelijk en tijdelijk welzijn.

Als lijden en beproevingen op haar nederstortten bleef zij sterk en gelaten aan Gods H. Wil, overtuigd dat de weg des lijdens ons den weg baant naar de eeuwige glorie.

— Moeder wij treuren als wij denken op den schat waarvan God ons berooft, maar wij troosten ons met de hoop van het eeuwig leven, en wij beloven uwe lessen en wegen te volgen.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 d. afl.)

Druk. A. Jacobs, Melle.