

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen. 100 d. afl.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

Rosalie VERSTRAETEN

weduwe van Mijnheer

HUBERTUS DE CLERCQ

*geboren te Vlierzele, den 11 November 1837 en
overleden te St. Lieveus Eessche, den 7 Februari 1912,
versterkt door de H. H. Sacramenten.*

De vrouw die God vreest is lofwaardig. Sap. 31.

Zij heeft den Heer gediend in de eenvoudigheid des harten; zij heeft gewandeld op den weg zijner geboden, het geluk zoekende daar, waar het alleen te vinden is: in het nauwkeurig kwijten harer christelijke plichten.

Zij nam acht op de wegen van haar huis: in druk en lijden was zij teenemaal overgegeven aan den wil van God; hopen wij dan dat zij dit leven van ellenden reeds verwisseld heeft met de eeuwigdurende vreugden des hemels.

Teergeliefde Kinderen, de dood komt mij van u scheiden; maar wij zullen elkander wederzien; intusschen, vergeet mijne lessen en vermaningen niet; weest eensgezind, dient God getrouw, denkt aan mijne zorgen jegens u, en weest mij gedachtig in alle uwe gebeden en goede werken.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

R. I. P.

Drukk, Ch Van Boxstaël, Herzele