

TOT VROOM AANDENKEN
AAN MEVROUW
EMERENCE VERVOORT

WEDUWE VAN DE HEER
JULES SCHELKENS

geboren te Kontich op 19 juli 1891 en vroom in de Heer ontslapen te St.-Niklaas op 17 oktober 1965, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de pauselijke zegen in het stervensuur.

Na een lange periode van geduldig lijden vol overgave aan de Wil van de hemelse Vader is deze goede vrouw naar het Vaderhuis teruggekeerd.

Het was een leven zonder lawaai, zonder iets opvallend, maar des te dieper en inniger was het bezield door de ene liefde tot God en tot de naaste.

Veel bidden was haar grote bezigheid en haar be-te voorbereiding op een zalige dood die haar overgang naar het eeuwige Leven mocht brengen en haar verlossen uit de pijnen van dit aardse tranendal.

Ze had als Oblate van St. Benedictus de vrede lief, die ze niet enkel in eigen hart hoedde en koesterde, maar ook in haar omgeving uitstaalde als het natuurlijk gevolg van haar leven met God de "Vredesvorst". Zo moge zij nu van haar leed in de eeuwige vrede uitrusten in de schoot van de eeuwige Hemelvader.

H. Benedictus, patroon van de goede dood,
bid voor haar.