



BID VOOR DE ZIEL

VAN HEER

# HENRI VERWAERDE

ZOON VAN WIJLEN

Heer Petrus en Vrouw Maria-Ludovica Serpieters

ECHTGENOOT \*VAN

## Vrouw EMMA DESCHUYTTER

*geboren te Westvleteren den 25 Juli 1872  
en godvruchtig overleden te Boezinge (Lizerne)*

*den 16 April 1941,*

*voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden.*

*Hij werd begraven te Zuidschote den 21 April 1941.*

Hij wiens dood wij betreuren heeft altijd een voorbeeldig leven geleid: hij was een goed en deugdzaam man, bezield met een eenvoudigen doch oprechten geest van geloof, een getrouwe dienaar van God en Kerk, levend in de vrees des Heeren en afwijkend van het kwaad; hij was een voorbeeld van taai werkzaamheid die zijn leven afgesloofd heeft voor het welzijn van zijn gezin.

Lijdensdagen heeft hij beleefd, ellendige maanden doorgebracht, doch niet eene klacht ontviel aan zijn lippen: die met Christus lijden, zullen met Christus verheerlijkt worden.

Zoals hij geleefd heeft is hij gerust van gemoed gestorven vol hoop op de belooning welke God Zijn trouwe dienaren beloofd heeft.

BEMINDE ECHTGENOOTE, KINDEREN EN KLEINKINDEREN, vaarwel! Hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen; ik heb voor u alles gedaan wat ik kon, geeft mij nu de steun van uw gebeden.

BEMINDE BROEDER, ZUSTERS EN VRIENDEN, gij ook zult mij indachtig zijn. Tot wederziens allen, in den hemel.

*Jesus, Maria, Jozef.*

7 j. en 7 quad. afl.

Drukk. SANSSEN-VANNESTE, POPERINGE