

Ik was een kind van Maria, ik ben wedergek eerd  
tot mijne Moeder !



BID VOOR DE ZIEL  
VAN JUFFROUW

MARIE VERWÉE

geboren te Audenaerde den 13 Juni 1853  
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen  
den 13 Februari 1922,

*versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden*

—♦—  
Van hare kindsheid af, door christelijke ouders  
opgevoed in de deugd en in de vrees des Heeren,  
heeft zij standvastig het goed geoefend en tot het  
einde van haar leven den rechten weg bewandeld.

TOB. II.

Als wij overwegen hoe heilig zij leefde, hoe aan-  
genaam en stichtend zij was in haren omgang, dan  
hebben wij reden haar verlies te beweenen. H. AUG.

Doch, weent niet alsof ze gestorven ware. Zij  
leeft in den Hemel: de brave menschen worden door  
de dood niet geraakt; in de oogen der onwetenden  
schijnen zij te sterven, maar zij leven in vrede en in  
der eeuwigheid.

En zij was waarlijk voorbeeldig: eenvoudig, god-  
vreezend en recht, goed en gediensstig voor iedereen,  
standvastig het goed doende zonder menschelijk op-  
zicht, eene ware christene vrouw die God en zijne  
Kerk beminde. Zij had eene brandende liefde voor  
Jesus en Zijn H. Sacrament en een ware godvruchtig-  
heid tot Maria en Joseph, wel wetende dat eene ware  
dienaressen van Maria en Joseph niet kan verloren  
gaan. Niemand zal ooit vergeten de schoone voorbeel-  
den die zij gaf in hare naburige en zoo geliefde kerk  
van O. L. Vr. van Pamele.

*Allerliefste Familie*, vaarwel.... of liever tot we-  
derziens! Hebt dank voor uwe goede zorgen; bij  
onzen Goddelijken Vader blijf ik u beschermen en  
beminnen, in afwachting dat wij voor altijd vereenigd  
worden; wees mij indächtig in uwe gebeden en dat  
Gods vrede onder u blijve!

Mijn Jesus bermhertigheid! — 100 d. afl.

---

*Aud. — Bevernaege Gebroeders*