

In de vrees des Heeren geleefd hebbende, is hij  
in vrede gestorven.



Als goede christen beminde hij Gods waarheden en zijne H. Kerk. Hij was ongeveinsd en rechtzinnig van hert, rechtveerdig in zijnen handel, godvreezend en vijand van het kwaad. Zijne kalme inborst, zijn vreedzaam hert, zijne voorkomende handelwijze won hem vele vrienden. Hij misachtte niemand, deed niemand nadeel, en uit liefde tot God bewees hij geerne dienst aan allen. Bemind van God en van de menschen, zal zijn aandenken in zegen zijn.

Hij heeft zijne hand voor den behoeftigen geopend, en ze altijd den armen toegereikt. Gelukkig wie de werken van liefde weet te oefenen! De Heer zal hem ten kwaden dage ter hulpe komen.

Waarom is zijne ziekte ongeneesbaar geweest! Omdat Gij, o Heer, te werk zijt gegaan volgens Uwen wil.

O Maria, mijne Moeder, die mijn hert altijd bemind en mijn mond altijd geloofd heeft, ik stel in U al mijn betrouwen.

Vaarwel, duurzame Echtgenoot, lieve Kinderen vaartwel; mijne liefde voor u sterft niet; ik zal u hierboven beminnen, zooals ik u op aarde bemind heb. Gij allen, mijne Bloedverwanten en Vrienden, die mij gekend en bemind hebt... bidt voor mij.

Mijn Jesus, bermhertigheid! 100 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.

300 dag. afl.