

*Ik sluimer, maar mijn barte waakt
En zachtjes klopt de Bruidegom ;
Doe open, zuster, duive, kom ;
Uw reinheid heeft mijn bart geraakt. (Brevier).*

† BID VOOR DE ZIEL

van

Eerwaarde Zuster GONZAGA

(JUFFROU EMMA VERWULGEN)

geboren te Moerbeke-Waas	27 april 1891,
in 't klooster getreden der Zwarte Zusters van Aalst	17 oktober 1916,
gekleed	5 februari 1917,
geprofest	5 februari 1918,
overleden te Geraardsbergen	11 september 1957,
versterkt door de laatste HH. Sacramenten.	

« Zalig wie door God wordt uitverkoren om te wonen in zijn voorhoven » (Ps. 64). Dat goddelijk woord heeft de Eerwaarde Zuster Gonzaga van haar jeugd af leren begrijpen en, op rippere ouderdom gekomen, beaamd en aanvaard. En zij is opgegaan naar Gods Huis om er de naam des Heren te prijzen, in de schaduw zijner vleugelen te schuilen en Hem te dienen in gehoorzaamheid, armoede en maagdelijkheid.

's Meesters liefdegebod indachtig en zijn voorbeeld navolgend, ging haar voorliefde naar de zieken en de kleinen. Voor elk van hen had zij een opwekkende glimlach en een zalvend woord. Met lichte tred en opgeruimd gemoed ging zij naar de zieken, om met engelachtig geduld en moederlijke zachtheid hun wonden te helen en hun smarten te lenigen. De zieken, die ze verzorgde, bewaren de beste indruk van haar. En de Heer, die geen glas water, in zijn naam gegeven, onbeloond laat, zal haar liefdewerken naar verdienste vergelden.

Eerwaarde Oversten, beminde Zusters en Medezusters, het woord, dat ik U heb willen zeggen, maar niet meer heb kunnen uiten, was een woord van innige dank voor uw genegenheid en goede zorgen, vooral tijdens mijn laatste ziekte.

Duurbare Familieleden, vooral Gij, priesters en kloosterlingen, weest mij indachtig in de H. Mis en uw gebeden. Ons aller wegen leiden naar de heilige Stad ; daar zal ik U verbeiden.

Heer, geef hare ziel de eeuwige rust

Drukk. Schrever, Geraardsbergen