

O heilig Kruis, onder uwe schaduwe rust en hoop ik.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

IDA - REGINA VIAENE,

WEDUWE VAN

LEO DEGROOTE,

*Geboren te INGOIJGHEM, den 5 Maart 1831,
en overleden te RUIJEN, den 2 Maart 1902, voorzien
van de HH. Sacramenten der stervenden.*

Zij was bekleed met sterkte, nam acht op de wegen
van haar huisgezin, at haar brood in ledigheid niet.

Prov. xxi. 25.

Gelukkig de mensch, die de beproevingen doorstaat,
want hij zal de kroon des levens, die God aan zijne
vrienden belooft heeft, ontvangen.

JAC. I.

Vaarwel, teergeliefde Kinderen, mijne reis op aarde
is ten einde. Bedroeft u niet omdat ik u verlaten heb,
wij zullen elkander wederzien en dan zal uw hert
zich verblijden. Herinnert u wat ik gezegd heb en print
in uw hert wat ik bevolen heb. Bemind elkander met
een ware kristelijke liefde. Indien de boozen u door
hunne vleiërijen trachten te verleiden, laat u niet
medeslepen; wacht u wel hunne wegen te volgen, want
zij leiden ten verderve. JOANN. XVI. SPREUK. 1. 7. 16.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. afl.)

Mijn Jesus, Barmhartigheid. (100 d. afl.)

Avelghem. Drukk. Schipman-Huyghe, Boels-Vanlerberghe, opv'