



ZALIGE GEDACHTENIS

van

KAMIEL VICTOOR

echtgenoot van

MARIA ELODIE PRIEM

Die te Westroosebeke geboren den 6 Juni 1864 godvruchtig overleed te Poelkapelle den 23 Februari 1935 gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Hij was lid van 't broederschap van 't heilig herte van Jesus.

Van krachten uitgeput stierf hij in eenen gezegenden ouderdom en op gevorderden leeftijd gekomen tot de volheid der dagen *Schep. XXV 8*

Om martelaar te zijn is er noch zwaard noch vuur noodig: het is genoeg verduelig te zijn in het lijd.

H. Greg.

Het schoonste gebed is ziek te zijn en zich alsdan met den wil Gods te vereenigen.

H. Greg.

Geheel dit sterfelijk leven is vol ellenden en rondom met kruissen geteekend. Gelukkig die ziekten en smerten verduelig verdragen, want na de beproeving zullen zij de kroon der glorie bekomen welke God beloofd heeft aan dezen die Hem beminnen.

Nav. - H. Jak.

Vaartwel dierbare *Echtgenoot* lieve Kinderen en *Bloedverwanten* onze scheiding is smertelijk, doch troost u, zij zal niet eeuwig zijn, wij zullen elkan- der wederzien en dan zal uw hert verblijd wezen.

Fois. XVI 22

Hetgeen ik u vraag is mij te willen indachtig zijn in uwe gebeden.

H. Aug.