

't Geen God gegeven had, dat nam Hij 't Zijner tijd.  
Des Heeren Heil'gen naam zij hoog gebenedijd.



ZALIG AANDENKEN VAN  
**Herman - Maria - Valery**  
**VINCK,**

zoontje van

Hendrik en Zoë Muylaert

geboren te Nieuwerkerken den 10 Januari 1943  
en er aan de liefde zijner ouders ontrukt  
den 13 Oktober 1943.

--

Een Engel daalde op de aarde neder  
En plukte daar een bloempjen teeder,  
Een roosjen lief, zoo zoet als schoon,  
En legde het neer voor Godes troon.

O ouders lief, en wilt niet weenen,  
Indien uw kind van u ging henen,  
God, die het gaf, riep het tot Hem  
In 't hemelsche Jeruzalem.

Ja, 't valt u pijnlijk zijn sterven :  
Een tijd uw kind te moeten derven !  
Doch weest getroost thans in uw lot,  
Gij hebt een Engel weer bij God.

Van Ginds omhoog zal 't op u waken,  
U allen hier gelukkig maken ;  
De milde zegen van den Heer  
Daalt door uw kind steeds op u neer.

---

Uitgever : Th. Van Impe, Dorp, Nieuwerkerken