

Voor de oogen van de wereld zijn ze dood; maar zij leven in vrede.



BID VOOR DE ZIEL

van

HECTOR VINDEVOGEL

Echtgenoot van

Maria Celina VANDERSTRAETEN,

geboren te Huysse den 3 Maart 1879 en godvruchtig
overleden te Oudenaarde den 9 Februari 1938,
versterkt door de H.H. Sacramenten.

De duurzame overledene was een echte christene, getrouw aan zijn plichten jegens God en jegens zijn huisgezin. Daarom bleef hij onwankelbaar in zijn geloof op den dag der zware beproevingen. Ook in zijn geloof vond hij dan den troost en de eenige hoop als alle menselijke middelen faalden. Zoo zal hij door de beproeving gelouterd de belooning ontvangen die God weglegt voor dezen die Hem beminnen.

De beproevingen en kwellingen van het leven zijn een gedurige vermaning voor de levenden opdat ze hunne hoop niet stellen op de vergankelijke en bedrieglijke goederen der aarde, maar de oogen richten naar God die blijft en zijne belooning die niet zal falen.

Nu zijt ge bedroefd, maar eenmaal zal ik U wederzien en dan zal uw hart blijde zijn en niemand zal U uwe vreugde ontnemen.

(Joh. XVI, 22.)

Beminde echtgenoot, vaarwel, onze beproevingen zijn hard maar onze hoop is eeuwig en bij den Heer zullen wij elkander wederzien. *Geliefde kinderen*, volgt mijne voorbeelden na, eert en steunt uwe moeder, mijn zegen zal tot het einde over U blijven. *Beminde broeders en zusters*, weest mij in uwe gebeden indachtig.

Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijn toevlucht.
(300 d. afl.)