

Niet de plotselinge dood is te vreezen, maar wel deze, die te gelijk en plotseling en onvoorbereid is.

H. Gregorius.

BID VOOR † DE ZIELERUST

van Mijnheer

DÉSIRÉ-FRANÇOIS VION

Echtgenoot van Mevrouw

MATHILDE VAN PETEGEM

geboren te Rijssel (Frankrijk), den 3 Juni 1862 en
overleden te Nederbrakel, den 26 Mei 1924.

Gezalfd met de H. Olie.

Heer, Gij hadt hem ons gegeven om ons geluk uit te maken : Gij eischt hem, helaas! te vroeg terug : wij onderwerpen ons nochtans aan uw heiligen wil.

Een geest van godsdienstigheid bezield hem; en zijn zacht karakter had hem vele vrienden verworven. Maar wij, echtgenoot en kinderen, wij verliezen in hem meer dan een vriend, want wij zullen voortaan zijn steun en zijne raadgevingen moeten missen.

Bedroeven wij ons nochtans niet gelijk dezen die geen geloof hebben. De aarde is een ballingschap het leven een doorgang, de hemel ons vaderland. Wij zullen daar eens vereenigd zijn bij onzen hemelschen Vader en voor zijn aanschijn samen het eeuwig geluk genieten.

Troosten wij elkander door die zalige gedachten, opdat wij door vrome gebeden en vurige Communieën gedurig met onzen diepbetreurden Vader zouden vereenigd zijn. En wij Kinderen, wezen wij Moeder gehoorzaam en behulpzaam al de dagen van haar leven.

Jezus, Maria, Jozef, dat mijne ziel met U in vrede

ruste. *(300 dag afl.)*

Zachtmoedig Hert van Maria, wees mijn heil.

Rust In Peis. *(300 d. afl.)*

Nederbrakel, Drukk. C. Su, diacourt-Blommaert