

Gewis, de hoogmoed zien we dalen
En 't onrecht kan niet zegepralen.
Het ned'rig Belye prijkt thans hoog
Omdat voor 't recht te velde toog.



ZALIG EN ROEMRIJK AANDENKEN

van Mijnheer

JAN-BAPTIST VION

Soldaat bij het 6^e Reg. Jagers te voet, 10^e Komp.

ZOON VAN

DÉSIRÉ en van MATHILDE VAN PETEGHEM

geboren te Couillet (Heneg.), den 22 Februari 1895,
gekwest te Steenstraete, overleden in 't hospitaal
van Hoogstade, den 10 Januari 1917, begraven op 't
kerkhof van West-Vieteren

Naar den oorlog vertrokken tegen den vijand van
zijn vaderland, viel hij aan het front te midden zijner
wapenmakers. Jos. VIII.

O Heer, Gij hebt den schat van ons leven ont-
nomen.... doch uwe werken zijn volmaakt.... daarom,
dat uw wil geschiede. Gen. Luc.

Het Vaderland was in nood en riep zijne zonen te
wapen, zij gingen met moed, zij leden en streden
en vielen voor recht en rechtvaardigheid.

Roemrijke dood, verdienstelijk sterven in d'oogen
van God en de menschen.

Beminde Ouders, Broeders en Zusters, ik zal u
hier op de aarde niet meer omhelzen en de zege niet
belevan, het zij zoo, 't is Gods wil. Hierboven zal ik
zegepralen in alle eeuwigheid en u éénmaal voor
altijd terugzien.

Bermhertige Jezus, schenk hem de eeuwige
rust. 7 j. en 7 q.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.