

Geloofd zij Jezus-Ch ristus ! Amen.



**Gedenkt in uwe gebeden de Ziel**

van Mijnheer

**JAN-BAPTISTE VIVILLE**

Weduwnaar van

**CATHARINA VAN DE VYVER**

geboren te Nederbrakel,  
den 3 Maart 1863, en er godvruchtig overleden  
den 8 Augustus 1939.

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

Hij was lid van het Xaverianengenootschap .



Wij moeten altijd bereid zijn om te sterven, want  
hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij behooren  
God toe. H. Alph.

Wij denken niet gaarne aan den dood ; en wij  
moeten er nochtans aan denken, om wel te kunnen  
leven en om eens wel te kunnen sterven.

Het leven van den mensch op deze aarde is een  
strijd vanaf de wieg tot aan het graf ; ieder oog-  
blik brengt ons dichter tot de eeuwigheid .

Het leven is als een schaduwe die voorbijgaat,  
als een bliksem die schittert en verdwijnt. Van ons  
kort verblijf op deze wereld, moeten wij dus zorg-  
vuldig gebruikmaken om God te dienen en zoo  
onze eeuwige zaligheid te verzekeren.

Duurbare Kinderen, hebt dank voor uwe liefde  
en zorgen, één gunste vraag ik nog ; vergeet mij  
niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in uwe on-  
eindige barmhartigheid.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7j. & 7 qu.

Druk. Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.