

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**PHILOMENA VIVILLE**

weduwe van Mijnheer

**JAN-BAPTIST VAN DE MERGEL**

geboren te Nederbrakel,

den 18 Augusti 1841 en godvruchtig overleden  
te Oprakel, den 23 November 1918,

*Versterkt door de HH. Sacramenten.*

Van jongs af heeft zij de rechte baan bewandeld. In al hare wegen was zij den Heer indachtig, en de Heer heeft al hare voetstappen geleid. — Zij was kloekmoedig, godvruchtig en rechtzinnig in haar handel en wandel.

De zoetste vertroosting, welke men in het graf mede neemt, is de getuigenis, dat men een onberispelijke echtgenoot, eene teedere en liefdevolle moeder is geweest, en dat men de ware beginselen en het voorbeeld der christelijke deugden heeft achtergelaten.

H. Fr. V. Sales.

Mijne Kinderen, vaartwel! ik verlaat u, en vergeet mij niet in uwe gebeden. — Dient geir uw den Heer, en leeft zoo, dat gij nooit de dood te vreezen hebt. — Vaartwel! Dat mijn zegen over u n-derkome! De zegen immers eener moeder bevestigt het huis der kinderen.

H. Aug.

Minnelijk Hart van Maria, wees mijn toevlucht!  
(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel. Drukk. O. surdiacourt.