

«De Engelen geleiden U ten paradijze »



ZALIG AANDENKEN

van

Eerwaarde Zuster Gudula
(Juffr. Clemence Vlamincx)

geboren te Mariakerke (Gent) den 28 Oktober 1866.
In 't klooster der HH. Engelen te Lokeren getreden
den 25 Maart 1887.

Geproft den 17 April 1888.

Godvruchtig overleden in Ste Catharina's College
te Geeraardsbergen, waar ze 35 jaar werkzaam was
in de keuken, den 28 Februari 1936.

Stichtend en gelaten ontving ze de laatste
HH. Sacramenten.

Heer, wanneer zagen wij U hongerig en spijsden U ?
En de Koning zal antwoorden : « Voorwaar, Ik zeg U,
wat ge aan één van deze mijn geringste broeders hebt
gedaan, hebt ge aan Mij gedaan. » (Mt. XXV.)

Zij heeft niet gearbeid voor de spijs, die vergaet,
maar voor de spijs, die blijft tot eeuwig leven.

(Joan VI.)

En zie, engelen naderden en dienden Hem. (Mt. IV.)
Met Martha was Zuster Gudula haar leven lang ijverig
in de weer met drukke bediening en bezorgd en be-
kommerd over vele dingen ; doch met Maria heeft ze
het ééne noodzakelijke, het beste deel, ook uitverko-
zen dat haar in eeuwigheid niet zal ontnomen worden.

(Luc X.)

Uw Vader, die in 't verborgen ziet, zal 't U vergel-
den.

(Mt. VI.)

Bemide Medezusters, geliefde Bloedverwanten,
en Gij allen die ik in 't College om Gods Wil ten dien-
ste stond, bidt voor mij in de H. Mis en Communie,
maar verheerlijkt en dankt ook God want onder de uit-
verkorenen werd ik uitverkoren en, kind Gods, werd
ik bruid Christi ; ik blijf als een schutsengel bij U door
de gemeenschap der heiligen.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Druk. E. Cosyns-Lievens, Collegestraat.