

Wie met Jesus wil heerschen in den hemel, moet als Jesus hier op aarde zijn kruis dragen. Zonder pijn, kan men de kroon der verdueligheid niet bekomen. NAV. CHR.

Bid voor de Zielerust van Mijnheer

Octaaf VLAEMINCK

Echtgenoot van Mevr. Germaine Van Driessche

Lid van het Broederschap van het H. Hert.

Geboren te Meyghem den 4 Juni 1887 en te Gent
godvruchtig in den Heer ontslapen den
27 October 1919.

na ontvangen te hebben de H.H. Sakramenten

Hij heeft den Heer gediend in de eenvoudigheid des berten en gewandeld op den weg zijner geboden... dat de Heer hem nu vergelde voor hetgeen hij gedaan heeft en hem den vollen loon schenke. RUTH.22

De Heer heeft hem gereed gevonden want sedert lang was zijn leven een gedurige bereiding tot zijn laatste uur. H. TH.

Vaarwel, duurzame Echtgenoot en geliefd kind gij weet hoe innig ik u verkleefd was. De dood kwam die liefde verbreken, maar niet verminderen. Ach, hoe pijnlijk is het diegenen te verlaten die ik zoo innig bemind heb. Mocht de goede God nu ik niet meer bij U ben, uw vertrooster, uwe sterkte, uw steun en belooning zijn.

En gij mijne duurzame Ouders, broeders en zusters heb dank voor uw verkleefdheid en uwe zorgen. De Heer zal 't u loonen.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust. (300 dagen afl.)