

Bewaar in uw hart de herinnering aan den dierbaren overledene en vergeet hem niet in uwe gebeden.

† BIDT VOOR DE ZIEL VAN

HEER DOKTER

**AUGUST VOLBRECHT**

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

**ELODIE COSTENOBLE**

geboren te Koekelare op 4 Juni 1886 en aldaar in den Heer ontslapen den 14 Februari 1938.

Lid van de Broederschappen van het H. Hart en den H. Gerardus

God, die ons tot zijn eigen heerlijkheid heeft geschapen, gaf ons het leven om er een dienst en een offer van te maken, tot zijne oneindige grootheid... En een dienst en een offer was het leven van hem die zoo onverwachts uit het leven werd weggerukt; dag en nacht immers werd er beroep gedaan op zijne kunde en op ieder uur stond hij bereid om zijn eigen rust te offeren en de lijdende menschheid te dienen.

De Heer had ons veel gegeven. Hij heeft ons veel ontnomen... Zijn naam weze gezegend.

Hij was begaafd met een goed hart en een helder verstand. Geheel aan zijne taak van geneesheer, was hij vol kommer voor de zieken die in hem hun betrouwen hadden gesteld... en hij, die zoovelen heeft geholpen, en zoovelen voor hun nakend einde heeft gewaarschuwd, om gereed te zijn, hij kon door niemand worden geholpen en ziet zich plotselings neergeveld... Onbereid echter zal de Heer hem niet gevonden hebben, want hij was een diep-geloovige christen en had zich sedert lang vertrouwd gemaakt met de gedachte aan een plotselinge dood.

*Dierbare Echtgenoot*, vele jaren hadden wij nog gelukkig te samen kunnen doorbrengen. - De Heer schikte het anders en wat Hij schikt is steeds het beste. - *Teergeliefde Kinderen*, bemint moeder en wees hare troost. - *Mijn goede Schoonbroeder*, wees mij indachtig aan het altaar.

Hij ruste in vrede en leve in God.

Goede Jesus, schenk hem de eeuwige rust 300 d. afl.

Druk. E. Kimpe-Depoorter, Dorpstraat 41, Koekelare