

De mensch wikt en God beschikt. Wie durft be-
weren Gods raadsbesluiten te doorgronden? Niet
wetende wanneer de uur der scheiding slaan zal,
blijft ons slechts over: waken en bidden.

BID VOOR † DE ZIELERUST
VAN

Catherine VOSTIER.

weduwe van

Dominique HAILLEZ,

geboren te Everbeke, den 26 September 1841 en
er overleden den 12 Juli 1925.

Voorzien van de H Sakramenten,

Heer gij hebt mij gezet op den weg der deugd
en ik ben er nooit van afgeweken, zijne geboden
heb ik stiptelijk volbracht en ook dit aan mijne
kinders voorgehouden en gewaakt over hunne
schreden. Zij beminde oprecht hare kinderen en
werd ook bemind door eene ware wederliefde.

Haar roem mag voorzeker deze heeten: dat zij
in de eenvoudigheid des harten God gediend
heeft

De dierbare afgestorvene had een voorgedacht
van hare dood. Toen zij de laatste sakramenten
ontving, de namen van Jesus Maria en Joseph uit-
sprak, voegde zij er bij met eene klare en luide
stem: Binnen kort zal ik sterven.

Op den dag der beproeving zucht ons hart en bit-
tere tranen ontvloeiën aan onze oogen, niettemin
willen wij hetgeen God wil; dit gedacht, dat Gods
wil geschied is bedaart ons gezucht en stelt onze
tranen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, bloedver-
wanten en kennissen spiegelt u aan zulke dood. Zij
is gestorven gelijk zij geleefd heeft. Bidt veel voor
hare zielerust.

Jesus, Maria Joseph, maakt dat hare ziel in
vrede ruste. 100 d. afl.

Everbeke druk. Depessemier-Vanderdonck t