

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de ziel
van
Celine Van Waeyenberge
weduwe van
FRANS ROELAND

geboren te Everbeke den 2 April 1858 en godvruchtig overleden te Nederbrakel den 18 Februari 1940. Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden. Zij was lid van de Derde Orde van den H. Franciscus en van de broederschap van de Heilige Barbara.

Deze kloekmoedige vrouw was een kristene naar Gods hart; voorbeeldig in al haar woorden en daden, minzaam, vergevensgezind, diepgeloovig en godvruchtig. Zij was meer bekommerd met het welzijn van de anderen dan met haarzelve; ook zal haar aandenken door velen met gevoelens van dankbaarheid bewaard worden.

De dood vond haar niet onvoorbereid maar als een langverwachte vriend werd hij onthaald.

Wie Maria vindt zal ook het leven vinden en de eeuwige zaligheid bij den Heer. (H. Alphonsus.)

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, bemide Zusters en gij allen die mij duurzaam waart, bewaart trouw mijn aandenken vooral bij het Heilig Sacrificie der Mis en het dagelijksch gebed.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. & 7 q.)

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk, Wwe. O. Surdaciourt