

Ik geloof de verrijzenis des Vleesch en het eeuwig  
Leven. (Symbolum.)

## Bid voor † de ziel

van Mijnheer

**Frans VAN WAEYENBERGE**

echtgenoot van Mevrouw

**LEONIE VAN DEN BOSSCHE**

geboren te Sint Martens-Lierde, den 17 Augustus 1860, en  
er godvruchtig in den Heer ontslapen den 30 Mei 1939,  
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.  
Hij was lid van den Bond van het H. Hart en van het  
genootschap van de H. Barbara.

Hij was een christen met vast geloof, een eerbare, waak-  
zame, werkzame echtgenoot en vader, Zijn vrome gods-  
vrucht, zijn rechtschappen gemoed, zijn minzame omgang  
en wijs woord, maakten hem aangenaam bij God en de  
mensen. Zeer verduuldig en volkomen overgegeven aan  
Gods 'H. wil heeft hij zijn langdurig lijden verdragen,  
altijd den dood te gemoet ziende.

Hij stierf in een gelukkigen ouderdom, vervuld van  
jaren en eer. Parall. 29-28.

Dierbare Echtgenoot, lieve kinderen, geen Vader had  
voor de zijnen zooveel over dan ik voor u. Ge zijt mijn  
vreugde en mijn kroon, mijn welbeminden, blijft stand-  
vastig in den Heer. Philip. 4. 1.

Bekommert U om niets, maar laat in alles door bidden  
en smeeken met dankzegging uw begeerten bij God bekend  
worden, en de vrede Gods die alle begrip te boven gaat,  
beware uw harten en verstand in Jezus-Christus.

Philip. 4. 6, 7.

Doet wat gij van mij geleerd, en ontvangen, en gehoord,  
en van mij gezien hebt, en de God des vredes zal met u  
zijn. Philip. 4. 9.

Ontvangt mijn laatsten dank voor uw teedere liefde en  
goede zorgen en weest me indachtig in uw dagelijksche  
gebeden. Gij vooral mijn twee dochters en zuster aan God  
toegewijde maagden, gedenkt U mijner in uw leven van  
zelfverloochening en offer.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U! (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid! (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt