

De H. Maagd behandelt de Congreganisten als hare kinderen. Een kind van Maria zal niet verloren gaan.

†

H. Alph.

GODVRUCHTIG AANDENKEN

van Jufvrouw

Hélène, Aimée, Marie Van Waeyenberge,

dochter van

M^r Frans en Mevr. Leonie Vanden Bossche,

geboren te St-Martens-Lierde, den 17 Mei 1901, en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen, den 17 April 1915, versterkt door de HH. Sakramenten der Stervend. —
Zij was lid der Congregatie van O.-L. Vrouw.

De zon is voor haar ondergegaan terwijl het nog dag was... Maar een onbevleekt leven is een volle ouderdom.
(Jerem. XV. Sap. IV.)

Zij was eene lievelinge des Heeren, geschikt van zeden, beminnelijk van karakter en van jongs af in de deugd opgevoed.
(Mach. XV. 12.)

O lief kind Aimée, uw afsterven heeft ons ouderlijk hert diep bedroefd. (Judith.) Edoch, wanneer wij bedenken wat 's menschen leven is in dit dal van tranen, namelijk, een gedurige harde strijd, wat kunnen wij anders zeggen: De Heer had haar ons gegeven, de Heer heeft haar ons ontnomen; gebenedijd zij zijn H. Naam. (Job.)

Lieve Ouders, dank voor de Christelijke opvoeding die gij mij gegeven hebt; dank voor uwe waakzaamheid, dank voor uwe teedere zorgen en al het goed dat ik door u gesmaak heb.

Lieve ouders, grootvader, broeders en zusters, nu zijt gij in droefheid gedompeld, doch verheft de oogen ten Hemel; gij hebt nooit anders dan mijn geluk betracht: hier ben ik voor eeuwig gelukkig; zooals ik u op aarde bemind heb zoo blijf ik u hier beminnen. Ik zie God; Hem ziende zie ik u, ik leef met u, ik bid met u en voor u. Hier ook verwacht ik u... Ook gij, vergeet mij niet.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

R.

I.

P.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.