

Een ware dienaress van Maria zal niet
verloren gaan.



BID VOOR DE ZIEL,
van

Maria-Bertha Van Wayenbergh,

geboren te Delftinge den 20 Januari 1904,
en aldaar overleden den 17 September 1935,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Komt zij vroegtijdig te sterven, het is
omdat haar ziel aangenaam was aan God.

In lijden is ze opgegroeid, toch ging zij
moedig voorbij, uitmuntende in bezorgd-
heid en dienstvaardigheid voor haar arme
en beproefde medegenooten.

Als vroom kind van Maria putte ze haar
kracht en sterkte in de H. Eucharistie.

“ Beminde Congreganisten, ik verlaat U
in den bloei mijner dagen, beweent me niet...
Ik bezit Jezus en Maria in uw plaats en
smaak reeds hier een ware vrede, welke de
mensen niet kennen „.

Dank !.. dank aan allen, die mij bemin-
den en goed deden !... Tot weerziens...

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

R. I. P.

.....
Druk V. Van Nieuwenhove Geeraardsberg. B. 23563