

*Onze Vader die in de Hemelen zijt., uw wil geschiede op aarde als in den Hemel.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

OSCAR VAN WAEYENBERGE,

Soldaat in 't Belgisch Ieger;

zoon van M^r Aloïs en Mevr. Clem. De Vuyst,

geboren te Ste-Maria-Audenhove den 23 December 1864, gesneuveld op 't veld van eere te Merckem den 30 November 1917.

Hij was lid van de Jongelingscongregatie en van de confrerie van den H. Antonius.

Oscar hoorde de stem van zijnen Koning die hem riep : « Neem uwe wapens, schep moed, houd u gereed om de volkeren te bevechten die tegen ons zijn opgestaan ; zij willen ons land verwoesten, onze heilige zaken schenden. Kom ten strijde. » En de moedige jongeling verliet 't vaderlijk huis en streed heldhartig tot dat hij den vadergrond met zijn bloed bezegelde.

Wij hebben geen beter middel om de liefde te beoefenen dan ons leven te geven voor hen die wij beminnen. Welnu, de soldaat die sterft om zijne broeders te redden, om altaar, haard en Vaderland te verdedigen, legt die hooge liefdedaad af.

Kard. Mercier.

Lieve Ouders, Broeders en Zuster, weent niet maar weest fier over uwen zoon en broeder, die zijn leven offerde op den altaar van 't Vaderland, God zal mij bekronen omdat ik streed voor eene rechtveerdige zaak ; beminde vrienden der congregatie, weest getrouw aan uwe christenē plichten en bidt voor mij.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 quadr. afl.

Druk. E. Van Hauwermeiren, Geeraardsbergen